

Resumé van geschiedenis Keerngouw 16

- 1628 Toen bekend als nr.60. Dit jaar wordt **Dieuwer Cornelis** vermeld als eigenares van dit huis op het Nieuwland achter de kerk.
- 1634 Verkoopt zij het huis voor f 259,00 aan **Harmen Jansz Schout**
Het huis is belend met het erf van Klaasje SWAAN ten westen en Jan Cornelisz BERTOEN ten Oosten. Harmen is getrouwd met Jannetje Jans alias Jannetje Roelofs.
Harmen overlijdt in 1645. Jannetje in 1653. Hun vijf kinderen erven het huis.
- 1654 Vier van hen verkopen hun aandeel in het huis voor in totaal f 200,00 aan hun broer **Jan Harmensz Spek**.
- 1684 Jan overlijdt in 1684. Zijn weduwe Welmoet Dirks POORT verkoopt in
1705 het huis voor f 200,00 aan **Gerbrand Jansz Otte**. Het huis is dan bekend met Gerbrand Klaasz VOOGT ten westen en Ijtje Reijnderts LUURS ten oosten.
Gerbrand Jansz Otte overlijdt in 1713. Zijn weduwe Trijntje Klaas Bouman
1717 wordt eigenares van het huis. Zij hertrouwt in 1717 met **Bastiaan Klaasz van Someren**, die in dat jaar het huis voor f 325,00 aan **Adriaan Jacobsz Broer** verkoopt. Het huis is dan belend met Gerrit Klaasz Wagenaar ten westen en Ijtje Reijnderts Luur ten Oosten. Zijn vrouw Klaartje Andries ten Dam overlijdt in 1743, Adriaan in 1762.
- 1762 Geertje Jacobs, zal wel zijn dienstbode of huishoudster zijn. Hun drie kinderen Jacob Adriaansz Broer, Hilletje Adriaans Broer en Neeltje Adriaans Broer erven het huis. Bij de boedelscheiding in 1762 wordt het huis voor f 400,00 aan **Jacob Adriaansz Broer** toebedeeld.
- 1763 Cornelis Schoon, de echtgenoot van Neeltje Pater, tekent een wapen voor Adriaan Jacobsz Broer, meester timmerman en Jacob Adriaansz Broer - timmerman. Beide woonachtig in het huis Keerngouw 60.
Het wapen is nu nog steeds te vinden in het snijraam boven de openslaande deur aan de voortuin. Wapen met driehoek, blokschaaf, schietlood, passer.
- 1783 verkoopt Jacob het huis voor f 375,00 aan **Jacob Pietersz Tentsz**. (Schoolmeester/dorpssecretaris)
Het huis is dan belend aan Marijtje Jacobs Groenewout ten zuidwesten en Jan Pietersz Fittel ten noordoosten. Ook zijn zoon Pieter Jacobsz Tentsz woont in het huis. Deze overlijdt in 1805. Diens weduwe Trijntje **Hendriks Kroon** verkoopt het huis in 1813 voor f 100,00 aan **Huijbert Jacobsz Broers**.
Het huis is dan belend met Jurriaan Barendsz Hofman ten oosten en Johan Gerrit Smit ten zuiden
- 1814 overlijdt Huijbert. **Zijn weduwe Maartje Rexwinkel is dan eigenares** van het huis. Zij hertrouwt in 1820 met Gerrit Schaff.
- 1827 koopt werkman (waarschijnlijk ook timmerman) Hendrik Ordeman het huis nr. 60
- 1832 verkoopt hij het weer aan Hendrik Kuyper – timmerman
- 1877 koopt **Christoffel Tinkelenberg**, timmerman, voor f 900,00 het huis.
Christoffel was de grootvader van Chris (bijgenaamd CT).
Christoffel, getrouwd met Janna Steen, kreeg drie kinderen, waaronder Johannes, die het bedrijf voortzette. Johannes trouwde met Zwaantje Lafeber. Zij kregen 4 kinderen t.w. Janna de grootmoeder van Syl Karanélan, onze huidige buurvrouw. Neeltje (moeder van Anton de Boer) en de tweeling David en Chris. David verliet Broek en overleed op 35-jarige leeftijd.
Chris bleef ongetrouwd en bleef bij zijn ouders wonen en in de timmerwinkel

werken. Beide in het huidige pand geboren. Het adres was toen Nieuwland102. Tot 1962 heette het stukje Keerngouw nr. 4 t/m 20 Nieuwland, doordat het d.m.v. een sloot van de doorlopende Keerngouw gescheiden was. Vlak na 1963 werd de sloot gedempt en de naam Nieuwland voor de eerste straat van de nieuwbouw "plan Havenrak "gebruikt

1943 kocht Chris het pand met bedrijf voor f 3000,00 van zijn vader
Chris was een begrip in het dorp. Zijn ouders bleven bij hem wonen tot hun dood, 3 maanden na elkaar in 1966.
Chris kookte zijn eten op een grote potkachel midden in de wekplaats, nu onze huiskamer. Was ook altijd actief tot 1955 met het leveren van zilverzand aan de inwoners van het dorp, die hun straatje voor het huis verplicht waren schoon te houden op straffe van een boete van de gemeente van onkruid en de straat dan inwasten met zilverzand.
In die tijd was er wel degelijk controle op en niet zoals nu veel verplichtingen maar helaas geen enkele controle.

1988 Chris verhuisde naar het verzorgingshuis Broekerhaven en overleed in 1997

1989 een jaar lang werd Chris zijn huis, nr. 16 , bewoond door Hans Bikkaart

1991 Koopt Syl Karanélan het pand met haar toenmalige echtgenoot Theo Malenstein en woont er tot 1994

Syl had een mooi huis laten bouwen van de naast de timmerwinkel gelegen opslagplaats door de fa. Leguit en Roos en architect Hans Witte. Nu Keerngouw 14.

2001 Kochten Hanneke en Jan Maars het inmiddels 7jaar leegstaande, totaal verwaarloosde pand van Syl Karanélan.
In goed overleg hebben we het perceel naar (nog steeds) volle tevredenheid in tweeën gedeeld.

Architect Hans Witte, en Klaas Roos aannemers/restaurateur van, ik durf wel te zeggen, het grootste aantal historische panden in de regio beloofden ons er een meubelstuk van te maken. Zij lieten ons enkele door hun gerestaureerde panden zien, met als gevolg dat wij ze blind vertrouwden.

Firma Leguit en Roos, geweldige en betrouwbare vaklui en architect Hans Witte, erg eigzinnig, maar enorme kennis van historische architectuur en kleuren. Hij instrueerde en verbeterde meermalen de Dienst Rijksmonumenten op hun adviezen.

Grappig om te vermelden is dat in het bestek stond, kleur voorkamer --- vaal groen. We zeiden Hans, we vinden alles goed, maar dit doen we niet hoor. Alleen de naam al "vaalgroen". De schilder die al jaren voor hem werkte, zei dan, stil maar, ik zet wel even een stukkie op. Het resultaat was prachtig, precies wat er hoorde. De hal wilde hij houten. Vrij kostbare geschiedenis. Hans dat doen we liever niet, het houdt een keer op. Hij deed net of hij ons niet hoorde en begon te houten. Wat zijn we er nu blij mee.

Net als met de originele waterput onder het huis met de enige tegeltjes die nog in de put zaten nu verwerkt zijn in de hal. Het 17^{de} -eeuwse gesmede ruitertje,

verguldt door kleindochter van de schilder die ook de haan op onze kerk al verguldde.

Kortom, het geldt voor alle originele 17^{de} ---eeuwse bijzonderheden die in stand zijn gebleven. Tot die tijd werden de huizen op kleef gebouwd (stokken op pakweg iedere meter in de grond, zogen zich vast in het veen, hierop werden brede planken gelegd, daarop iets smallere planken en daarop weer iets smallere. Zo kwam de fundering tot stand. Leguit & Roos boorden cementen pulspalen in de grond en plaatsten hierop een cementen kuip. Geen verzakkingen meer en geen last meer van grondwater.

Beide genoemde heren hebben ons, naast onze speciale wensen, geen moment teleurgesteld. Het is een meubelstuk geworden waar we nu na 22 jaar nog steeds hartstikke blij en gelukkig mee zijn. Een schitterend huis op een schitterende plek in een schitterend dorp.